

"Δεν είναι θέμα χρώματος, είναι θέμα τάξης"*: Αφιέρωμα στο κόμμα των Μαύρων Πανθήρων

*Gil Scott Heron

Την 15η Οκτωβρίου του 1966 ιδρύεται το κόμμα των Μαύρων Πανθήρων μέσα σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές και οι ταξικές αντιθέσεις στην Αμερική αποκτούσαν ξεχωριστή και οξυμένη δυναμική. Μια ιστορική περίοδος όπου φαινόμενα και έννοιες όπως η βία και η αυτοάμυνα των καταπιεζόμενων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, τα πολιτιστικά πρότυπα, η αλληλεγγύη και ο τρόπος οργάνωσης των από κάτω προσδιορίστηκαν ξανά, εντός ενός νέου πλαισίου κοινωνικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων.

Στην δική μας ιστορική συγκυρία, όλα τα παραπάνω στοιχεία εισέρχονται στην καθημερινότητα μας, ξανά και ξανά, ως "ανοιχτά ερωτήματα" που η ίδια η σύγκρουση θα έρθει να τα επικαιροποιήσει.

Κάτω από αυτό το σκεπτικό επιλέγουμε να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο αφιέρωμα στους Μαύρους Πάνθηρες. Ως μια ιστορική περίοδος και ένα παράδειγμα αντίστασης και οργάνωσης απέναντι στο κεφάλαιο με "αυτόνομη" αξία μελέτης, αλλά την ίδια στιγμή ως μια αφορμή για εμπλουτισμό της συζήτησης που διεξάγεται στο σήμερα σχετικά με το πώς συνεχίζουμε να δρούμε απέναντι στις ασταμάτητες επιθέσεις που δεχόμαστε, σε όλα τα επίπεδα.

barikat

1. Το πρόγραμμα των δέκα σημείων του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων

2. Ρατσισμός, κράτος, παρακράτος: 47 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος των Μαύρων Πανθήρων

του Barikat

3. Για τα απελευθερωτικά κινήματα των ομοφυλόφιλων και των γυναικών

του Huey P. Newton (μετάφραση Μίνα Κωστοπούλου)

4. Παλεύοντας για φυλετική ισότητα στην εποχή του Ομπάμα
του James Jennings (μετάφραση Barikat)

5. Pride, Beats and Poetry: η μουσική το μέσο, η απελευθέρωση ο σκοπός
του Δημήτρη Μουζάκη