

Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουμε εμείς

Barikat

“Όταν πήραν τους μετανάστες

εσιώπησα,

δεν ήμουν δα μετανάστης

Όταν πήραν εμένα,

δεν υπήρχε κανείς πλέον,

που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί”[1]

Στον απόηχο της “διπλωματικής επιτυχίας” της κυβέρνησης, σχετικά με τη συμφωνία Ε.Ε. και Τουρκίας όπου βρίσκεται σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου, αποκαλύπτεται ο επιχειρησιακός τρόπος αντιμετώπισης των προσφύγων και μεταναστών. Στρατόπεδα κράτησης, σε ανεπαρκείς και επικίνδυνες δομές / φυλακές, χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση και με μαζικές επαναπροωθήσεις εν όψει. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ΤΙΝΑ, πολύ πιο πικρό από του Ιούλη. Ζούμε ακόμα έναν πανωλεθρίαμβο της κυβέρνησης, καθώς - πλέον - η Αμυγδαλέζα δεν ήταν λάθος, όπως κι ο φράκτης του Έβρου δεν ήταν λάθος.

Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς, για να σώσουμε τους ανθρώπους και την ψυχή μας.

Barikat

Σύντομη ενημέρωση από Μυτιλήνη

Στη Μυτιλήνη επικρατεί σύγχυση, ενώ η ενημέρωση είναι ελλιπής. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχει αναστείλει τις δράσεις της τόσο στη Μόρια όσο και στο Καρά Τεπέ και δε συνδράμει με υλικοτεχνική βοήθεια στη καθημερινότητα των προσφύγων, παρέχει ωστόσο πληροφόρηση σχετικά με τα έννομα δικαιώματά τους. Χθες, η αστυνομία ζήτησε από την Ύπατη Αρμοστεία να μεταφέρει στα στρατόπεδα τους νέους πρόσφυγες, για να εισπράξει αρνητική απάντηση, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε “συνέργεια” της σε μια απάνθρωπη συμφωνία. Σε ότι αφορά τις ΜΚΟ, επικρατεί σύγχυση και πανικός. Κάποιες αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους και αποχωρούν από το νησί.

Η Μόρια, με βάση τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε κλειστό κέντρο κράτησης. Όποιοι μπαίνουν μέσα ουσιαστικά φυλακίζονται, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για το που θα μεταφερθούν μετά την καταγραφή τους. Υπάρχουν φήμες πως οι αστυνομικοί αφαιρούν από τους πρόσφυγες όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη και τα κορδόνια τους. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στο στρατόπεδο δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με το τι πρόκειται να τους συμβεί. Τους φυλακίζουν σε ειδικά περιφραγμένο χώρο του στρατοπέδου και τους αφήνουν εκεί χωρίς καμία ενημέρωση.

Η Μυτιλήνη έχει γεμίσει αστυνομικούς και ασφαλίτες που επιτίθενται και συλλαμβάνουν Πακιστανούς, Αφγανούς, αλλά και σε αλληλέγγυους.

Σε ότι αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα, επικρατεί κρίση στο νησί. Στο κέντρο πρώτης υποδοχής (είναι η φυλακή για τα παιδιά εντός της Μόρια) αυτή την στιγμή υπάρχουν πάνω από 120 φυλακισμένα παιδιά. Η χωρητικότητα ωστόσο είναι έως 100 παιδιά. Αν σε αυτά αθροιστούν και αυτά που έχουν διοχετευτεί σε ξενώνες των ΜΚΟ τότε μιλάμε για παραπάνω από 150 παιδιά. 150 παιδιά φυλακισμένα.

Τα περισσότερα παιδιά έρχονται από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και ακολουθούν – αριθμητικά - τα παιδιά από τη Συρία. Τα παιδιά έχουν εγκλωβιστεί στην φυλακή της πρώτης υποδοχής καθώς οι ξενώνες της ενδοχώρας είναι πλήρεις και τα σύνορα κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν περισσότερο από 20 ημέρες έγκλειστα. Αυτή την στιγμή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεπεράσουν τις 25 μέρες κράτησης πράγμα που συνεπάγεται την αναγκαστική μεταφορά τους σε κλειστά κέντρα κράτησης της ενδοχώρας, σαν αυτό της Αμυδαλέζας.

Να μην αφήσουμε την Ευρώπη – Φρούριο να χορτάσει από το φόβο μας

Η Ελλάδα αυτό-ανακηρύχτηκε το ανατολικό τείχος της Ευρώπης – Φρούριο. Μέσα από το “Σοκ και Δέος” της νέας συμφωνίας, δένουν χειροπέδες σε μετανάστες και πρόσφυγες, τους κλείνουν σε φυλακές, τους στέλνουν στην αγκαλιά του Ερντογάν.

Το θέμα είναι, τι θα κάνουμε εμείς, για να μην στιγματιστούμε με την ύβρη της επαναπροώθησης (πχ) Κουρδισσών από το Κομπάνι, πίσω στην “ασφαλή” Τουρκία. Γιατί μετά θα ‘ρθουν για μας. Πλέον το ξέρουμε.

[1] Διασκευή βασισμένη στο ποίημα του Γερμανού πάστορα Martin Niemöller

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CE%BD...