

Για να καταλάβει κανείς πως λειτουργεί η κάθε κοινωνία, πρέπει να καταλάβει τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. *

barikat

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25 Νοέμβρη: Παγκόσμια ημέρα ενάντια στην βία κατά των γυναικών

Το να μιλήσουμε για τη βία κατά των γυναικών την στιγμή που η βία καταδικάζεται επισήμως «απ' όπου και αν προέρχεται» και λογίζεται ως μέτρο νομιμότητας, θα έπρεπε να είναι στα πλαίσια του τυπικά πολιτικά ορθού, κοινώς ένας περίπατος. Επειδή όμως πολλές φορές τη φάρσα και την τραγωδία τις βιώνεις παράλληλα ας τα πάρουμε από την αρχή. 25 Νοέμβρη: Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Από τον ομαδικό βιασμό μιας φοιτήτριας στην Ινδία και τη σεξουαλική βία που δέχονται γυναίκες σε Συρία και Αίγυπτο μέχρι τον αποτρόπαιο βιασμό στην Ξάνθη και την επίθεση των ΜΑΤ στις γυναίκες των Σκουριών, αυτός ο χρόνος μας έδειξε πως ο αντίπαλος ανέβηκε πίστα. Το μυρίσαμε στον αέρα όταν είδαμε πόσο αγκαλιάστηκαν οι θέσεις των φασιστών για το ρόλο της γυναίκας και ο macho Κασιδιάρης, πόσο γέλιο βγάζουν ακόμα και σήμερα τα αστεία για γυναίκες πολιτικούς, πόσο αγώνας "πολυτελείας" θεωρείται γιατί εδώ δεν έχουμε να φάμε. 25 Νοέμβρη: Ημέρα για να ξαναφωνάσουμε δυνατά ΩΣ ΕΔΩ! Μέρα για να πάρουμε ανάσα πριν τη βουτιά! Μέρα που δεν θα ανεχθούμε ούτε ένα σεξιστικό σχόλιο, ούτε μια υποτιμητική χειρονομία, ούτε μια πράξη λεκτικής/ψυχολογικής/σωματικής βίας! Μέρα όπως και οι άλλες...

25 Νοέμβρη 2013: Πορεία 6.30 Προπύλαια

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ

* Angela Y. Davis

1. Δύο μύθοι για το βιασμό• επίμονοι και επικίνδυνοι
Μετάφραση: Όλγα Κυτέα και Εύα Καραγιώργου

2. «Μία Πλατεία Ασφαλής για Όλους»
της Wiam El-Tamami απο jadaliyya.net (Μετάφραση: Ελένη Βουγιουκλάκη)

3. Ντιάνα, κυνηγός οδηγών
της Σίσσυς Πετράκου