

# Ζώντας πίσω από τα κάγκελα: Η ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών σήμερα

του Ali Mohammadi\*

Σήμερα στην Ελλάδα, τα πάντα μετατρέπονται σε μία κόλαση για τους πρόσφυγες. Το μεταναστευτικό ζήτημα έχει λάβει τεράστια έκταση και τα προβλήματα διογκώνονται. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι κάποιος ο οποίος αναγνωρίζεται ως πολιτικός πρόσφυγας θα απολαμβάνει συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα της διαμονής στη χώρα, της κατοικίας και το δικαίωμα στην εργασία. Αλλά τι νομίζετε; Υπάρχει έστω ένα δείγμα κοινωνικής μεταναστευτικής πολιτικής ή πιθανότητα νόμιμης δουλειάς για μετανάστες στην Ελλάδα; Φυσικά και όχι.

Σε όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής δεν είναι καθόλου καλές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι η κατάσταση. Η αστυνομία παρέχει μόλις πέντε σαπούνια για είκοσι άτομα, την εβδομάδα. Είναι πραγματικά ντροπή. Οι τουαλέτες και τα λουτρά είναι πραγματικά βρώμικα. Όλοι οι έγκλειστοι είναι μπερδεμένοι και πάσχουν από κατάθλιψη, κάτι που επιτείνεται από την εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Κάποιοι μετανάστες, έχουν τη συνήθεια να κοιμούνται νωρίτερα από τους υπόλοιπους, οι οποίοι θέλουν να μένουν ξύπνιοι και προκαλούν θόρυβο. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, καθώς προκαλεί εντάσεις μεταξύ των κρατουμένων. Ένα άλλο ζήτημα είναι η συζήτηση σχετικά με τη θρησκεία η οποία μερικές φορές μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Για όσους γνωρίζουν, για πολλά χρόνια, οι 2 δογματικές ομάδες Ισλαμιστών, οι Σουνίτες και οι Σίιτες, έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Ακόμα λόγω της έλλειψης μέτρων υγιεινής, πολλοί αναπτύσσουν σοβαρές ασθένειες. Αυτό που συμβαίνει τώρα εξαιτίας του νέου νόμου είναι πολλοί μετανάστες να εκδηλώνουν κατάθλιψη και επιθετικότητα. Πολλοί θέλουν να κάνουν αίτηση για απέλαση, άλλοι θέλουν να κάνουν απεργία πείνας, ενώ υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται να αυτοκτονήσουν.

Καθώς γνωρίζετε, οι νόμοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα απλά μένουν στα χαρτιά, χωρίς να εφαρμόζονται ποτέ στην πράξη. Η Ελλάδα είναι σε κακή οικονομική κατάσταση, αυτό είναι γεγονός. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, με τη συνδρομή της γερμανικής, χρησιμοποιούν τους μετανάστες σαν φθηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα για να βελτιώσει την οικονομική της θέση.

Αυτό το οποίο συμβαίνει με το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών είναι πραγματικά άθλιο και κρίμα για τους μετανάστες. Οι μετανάστες αγαπούν τη ζωή τους, όπως όλοι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση τους την καταστρέφει. Μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, υπάρχουν διαρρήκτες, ναρκομανείς και άλλα πολλά, κάτι που προφανώς δεν είναι καλό. Μερικοί από τους ανθρώπους αυτούς έχουν συνεχώς πρόβλημα, καθώς μερικοί εμφανίζουν ζαλάδες ακόμα και από τους δυνατούς θορύβους, ενώ βρίσκονται συνεχώς υπό σύγχυση. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά, ένα πάρα πολύ βρώμικο μέρος. Οι μετανάστες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, μπορεί να φτάσουν στην κατάσταση να μουντουρίζουν και να μιλάν με τον εαυτό τους όλη τη νύχτα.

Κάνω έκκληση σε όλους: Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους να γλιτώσουν από αυτήν την

κόλαση. Οι μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης έχουν πάρει απόφαση να ξεκινήσουν απεργία πείνας και να ράψουν τα στόματα τους, μετά την είδηση για το νέο νόμο ο οποίος προβλέπει την μετατροπή του μέγιστου χρόνου εγκλεισμού από 18 μήνες που είναι σήμερα, σε επ' αόριστον κράτηση.

Είναι πιο επείγον από ποτέ. Ας τους βοηθήσουμε τώρα. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

\* Έγκλειστος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών για 11 μήνες, πλέον ελεύθερος.