

# Δεν μπορώ να αναπνεύσω

του Zaid Jilani

4 Δεκέμβρη 2014

Τετάρτη βράδυ ένα σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να καταδικάσει μια ομάδα αστυνομικών για τη δολοφονία του Έρικ Γκάρνερ, ενός άνδρα που πέθανε όταν οι αστυνομικοί του εφάρμοσαν μια απαγορευμένη λαβή πνιγμού. Η απόφαση ξεσήκωσε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Κάποιοι εντός του Κογκρέσου έχουν από καιρό εκφράσει την αλληλεγγύη τους στον Γκάρνερ και άλλα θύματα αστυνομικής βίας. Ο Χανκ Τζόνσον, που κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την αποστρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, έβγαλε ένα συγκλονιστικό λόγο προς τιμήν του Γκάρνερ, μιλώντας για την στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας και χρησιμοποιώντας τη φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» ανάμεσα στις προτάσεις – τη φράση που έλεγε ο Γκάρνερ καθώς ασφυκτιούσε και που έγινε σύνθημα στις μετέπειτα διαδηλώσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του φόρου τιμής του Τζόνσον στον Γκάρνερ:

«Μαύροι άνδρες και αγόρια δολοφονούνται από την αστυνομία.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Ατιμωρησία για τους δολοφόνους – δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Στρατιωτικοποιημένη αστυνομία ρίχνει ειρηνικούς διαδηλωτές στα γόνατα.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Όπλα για πόλεμο – επίδειξη ισχύος στους δρόμους μας.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Νέοι χωρίς πολιτικά δικαιώματα οδηγούνται στη βία για να αποκτήσουν φωνή.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Κυνικά ΜΜΕ χαίρονται για τα ρεκόρ τηλεθέασης.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Αυτό το δειλό Κογκρέσο φοβάται για τη θεσούλα του.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Ημίμετρα ενώ έχουμε ανάγκη πολλά περισσότερα.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Σκέφτομαι μόνο την απόγνωση που φέρνει αυτή η κατάσταση.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Οι μαύρες ζωές μετρούν και αυτές. Ακούστε την έκκληση μου.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Χάνομαι.

Πηγή: AlterNet

**Δείτε επίσης:**

**Με αφορμή την συγκυρία: Πως επινόησαν οι Πάνθηρες τα «γουρούνια»**