

23 Νοέμβρη στις Σκουριές: «Ο αγώνας για τη γη και την ελευθερία πρέπει να νικήσει»

του Μίλτου Τόσκα (Μέλος της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας)

Η μνημονιακή κυβέρνηση της τρομοκρατίας και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας καταστέλλει με το πιο βίαιο τρόπο κάθε σπίθα αντίστασης που τολμά να ανάψει. Το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δημοκρατία θυσιάζονται στο βωμό της κρίσης. Η βία, η καταστολή, η τρομοκρατία αποτέλεσαν την καθημερινότητα των κατοίκων της Β.Α Χαλκιδικής. Τόνοι χημικών, δακρυγόνα στα σχολεία, εκατοντάδες διωκόμενοι, διαδηλωτές τραυματισμένοι, αγωνιζόμενοι κάτοικοι στη φυλακή. Κάθε κινητοποίηση αντιμέτωπη με τη βίαιη αλλά και συντεταγμένη επίθεση αστυνομίας-κυβέρνησης-δικαιοσύνης.

Σήμερα όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Η καταστροφή πλέον ίσως είναι μη αναστρέψιμη. Το βουνό αλλάζει, το δάσος χάνεται, τα νερά μας καταστρέφονται και η Eldorado με τη βοήθεια της κυβέρνησης συνεχίζει με ταχύτατους ρυθμούς την «επένδυση». Ο δασικός δρόμος έγινε «λεωφόρος», το εργοστάσιο χτίζεται, το ανοιχτό όρυγμα (openpit) ανοίγεται, ο τόπος μας καταστρέφεται, οι ζωές μας απειλούνται. Αν δεν αντισταθούμε τώρα, τότε πότε;

Αυτό είναι και το σύνθημα των επιτροπών αγώνα. « Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιοι; »

Γιατί είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει τώρα να συγκρουστούμε με τις πολυεθνικές και τους μεγαλοεργολάβους. Γιατί είμαστε εμείς που πρέπει να είμαστε μέρα, νύχτα στο βουνό για να τους δείξουμε ότι ο Κάκκαβος δεν ανήκει ούτε στην Eldorado ούτε και σε καμία Eldorado. Είμαστε εμείς που πρέπει τώρα να σταματήσουμε την καταστροφή. Όλοι μαζί, ντόπιοι και αλληλέγγυοι. Γιατί αυτός ο αγώνας μας έχει κάνει ένα.

Αν σήμερα αυτός ο αγώνας χάσει, θα χάσει το δάσος, το νερό, ο αέρας. Θα χάσουμε όλοι εμείς που δίνουμε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή μας.

Να θεριέψει λοιπόν η οργή μας και ελπίδα να γίνει... Γιατί η ελπίδα νικάει την καταστροφή και η αντίσταση την υποταγή!

Σήμερα παλεύουμε ενάντια σε αυτούς που θέλουν να μας μάθουν να ζούμε με λιγότερα, παλεύουμε ενάντια στους μεγαλοεργολάβους και τις πολυεθνικές, ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία, ενάντια σ' αυτούς που σε ψεκάζουν χημικά και σε χτυπάνε όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτούς που πρέπει να τους καταργήσουμε πριν μας καταργήσουν. Εμείς ο κόσμος της αντίστασης & της αλληλεγγύης, παλεύουμε ενάντια στον κόσμο της φτώχειας, του μίσους, της καταστροφής.

Ενάντια στην ποινικοποίηση και την τρομοκρατία, επιζητούμε την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη.

Ενάντια στη σιωπή, τη διεκδίκηση και τον αγώνα.

Ενάντια στην εξαθλίωση, την αξιοπρέπεια.

Ενάντια στο θάνατο επιζητούμε τη ζωή!

Δύναμη μας η συλλογικότητα & η αλληλεγγύη. Χρέος μας η αντίσταση και ο αγώνας.

Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή στον Κάκκαβο...

Για να δώσουμε ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση, στην Eldorado και σ' όλα τα παπαγάλακια τους, ότι ο αγώνας για τη γη και την ελευθερία θα νικήσει.