

Αποχαιρετώντας τον Jon Stewart

του Barikat

Την περασμένη Πέμπτη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της πολιτικής σάτιρας στις ΗΠΑ, ο Jon Stewart, παρουσίασε για τελευταία φορά στο Comedy Central, την εκπομπή του The Daily Show. Ο Stewart ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία κωμικών που συνέδεσαν το γέλιο με την πολιτική στάση. Αυτή η κουλτούρα της πολιτικής σάτιρας που γεννήθηκε και εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, έχει πολλούς πατέρες. Ο Jon Stewart είναι αναμφισβήτητα ένας από αυτούς.

Ο Stewart για 16 χρόνια σέρβριε πίσω από τη βιτρίνα της κωμωδίας, προοδευτικές και ριζοσπαστικές θέσεις που για το τηλεοπτικό τοπίο των ΗΠΑ μπορούν να χαρακτηριστούν ως και αιρετικές. Δίχως να διεκδικεί τον τίτλο του ακτιβιστή, ο Stewart σε στιγμές που η συντεταγμένη προπαγάνδα διαμόρφωνε την κοινή γνώμη - είτε σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιρακ, είτε με την ισλαμοφοβία, είτε με την καταδίκη των "ταραξιών" της μαύρης κοινότητας - κατάφερνε να εκφράζει και να διαδίδει τη διαφορετική άποψη με τρόπο απολαυστικό και, κυρίως, άμεσο.

Από το καστ της εκπομπής του, αναδείχθηκαν μια σειρά εξαιρετικών κωμικών όπως ο Steve Carell, ο Stephen Colbert και φυσικά ο John Oliver. Ο Stewart αφήνει για την ώρα σε αυτούς το "γυαλί", για να επιστρέψει στο stand up comedy, αυτό που έμαθε καλύτερα από τον σπουδαιότερο όλων των αμερικανών κωμικών, τον George Carlin.

Τον αποχαιρετούμε, γυρίζοντας σε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της εκπομπής του.

Ενάντια στην Ισλαμοφοβία: "The 1st amendment protects their mosque from us".

"Ανταποκρίσεις" από το Ιράκ: "Don't be an invader-hater".

Για τις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ και τη μιντιακή προπαγάνδα.

Για την φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων: "Instead of beer, they vomit profits".

Για τη Βαλτιμόρη και την υποκρισία των ΜΜΕ: "This shit happens all the time"

Για τη μαύρη νεολαία στο Ferguson.

...και μια ευχή στα κυρίαρχα ΜΜΕ των ΗΠΑ