

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΑΣΟΕΕ για τους πρόσφυγες

Τις τελευταίες ημέρες ολοένα και περισσότεροι πρόσφυγες αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο στην πλατεία Βικτωρίας. Εκεί δίνουν ραντεβού με τους “διακινητές” τους που θα τους προωθήσουν στην Βόρεια Ελλάδα από όπου ελπίζουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την κεντρική Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φεύγουν από επιλογή αλλά από ανάγκη, εξαιτίας είτε τις φτώχειας είτε πολεμικών συγκρούσεων. Φτώχεια και πολέμους για τα οποία την κύρια ευθύνη φέρει η “πολιτισμένη” Δύση.

Σε όλα αυτά τα οποία έχουνε ζήσει το τελευταίο διάστημα έρχεται να προστεθεί η εκμετάλλευση από διάφορα κυκλώματα που κερδοσκοπούν εις βάρος τους, οι άθλιες συνθήκες διαμονής στα νησιά του Αιγαίου, στην Αθήνα αλλά και σε όλο το ταξίδι τους, καθώς και η παντελής απραξία του Ελληνικού κράτους και της ΕΕ. Θεσμοί που σίγουρα εθελουφυλούν αν δεν επιδεινώνουν τα προβλήματα, με το κλείσιμο των συνόρων και τις ακυρώσεις δρομολογίων.

Από την πλευρά μας θεωρούμε απάνθρωπο ενώ οι μετανάστες υφίστανται όλα τα παραπάνω, να θεωρούνται παράνομοι (ή κοινωνική απειλή), να μην τους παρέχονται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ζωής και επιβίωσης, ενώ ταυτόχρονα να γίνονται θύματα φασιστικών ή ρατσιστικών επιθέσεων (πολλές φορές ακόμα και από τις ίδιες τις αρχές).

Ως φοιτητές της σχολής μας συστήσαμε την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΑΣΟΕΕ, καθώς βρισκόμαστε δίπλα στην πλατεία Βικτωρίας όπου συναντάμε την κατάσταση αυτή σε οξύτερη μορφή. Εκατοντάδες μετανάστες παρευρίσκονται εκεί υπό άθλιες συνθήκες και με έλλειψη ακόμη και στα αναγκαία. Επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση των φοιτητών από όλες τις σχολές αλλά και της κοινωνίας συνολικά, όχι απλώς με όρους φιλανθρωπίας, αλλά βιώνοντας τα ίδια προβλήματα με τους μετανάστες με τον δικό μας τρόπο (και προφανώς σε άλλη ένταση), να σταθούμε δίπλα ο ένας στον άλλον στον αγώνα για ένα κοινό καλύτερο μέλλον.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρη καλέσαμε σε δράση, η οποία στηρίχθηκε και αγκαλιάστηκε και από φοιτητές άλλων σχολών και Φοιτητικών Συλλόγων. Συγκεκριμένα, αφού συγκεντρώσαμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα διανείμαμε και καθαρίσαμε την πλατεία. Παράλληλα σχεδόν σε όλες τις σχολές μαζεύονται από αυτήν την βδομάδα τρόφιμα, φάρμακα και λοιπά είδη ανάγκης για αντίστοιχες δράσεις που θα ακολουθήσουν.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη για:

Φάρμακα Συσκευασμένα Τρόφιμα (όχι γλυκά) Γάλατα Σερβιέτες- Πάνες – Μωρομάντηλα – Μπιμπερό Οδοντόβουρτσες – Οδοντόκρεμες Αντισυπτικά Αδιάβροχα

Σχεδόν σε όλες τις σχολές της Αθήνας θα γίνεται συλλογή τροφίμων. Συγκεκριμένα στην ΑΣΟΕΕ θα έχουμε τραπεζάκι στο προαύλιο της σχολής καθημερινά 13:00 με 15:00.

Κατανοούμε ότι αυτές οι δομές αλληλεγγύης από μόνες τους δεν μπορούν να αποτελέσουν συνολική παρά μόνο προσωρινή λύση του προβλήματος καθώς δεν είναι

ικανές και επαρκείς να έρθουν αντιμέτωπες με τα αίτια των αναφερθέντων προβλημάτων. Για εμάς είναι απαραίτητο τα ζητήματα αυτά να γίνουν υπόθεση της κοινωνίας, εφόσον μόνο έτσι μπορεί να δοθεί συνολική απάντηση. Τέλος, καλούμε και τους υπόλοιπους Φοιτητικούς Συλλόγους που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα να πράξουν παρόμοια, να δράσουμε συλλογικά και να συντονιστούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.