

Να πολεμήσουμε τις αιτίες που γεννούν το πόλεμο

Από το Κοινωνικό Στέκι μεταναστών Χανίων

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα... (Όργουελ, Η φάρμα των ζώων, 1984)

Εικόνες προσφύγων που αναζητούν ένα δρόμο προς την ελευθερία μέσα από επικίνδυνα και θανατηφόρα περάσματα...

Εκατοντάδες πνιγμένοι που απλά ονειρεύτηκαν να χωρέσει η ειρήνη και στη δική τους ζωή, εδώ στην “πολιτισμένη” δύση...

Εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε hot-spots που κατέληξαν να λειτουργούν ως φυλακές και σε κέντρα “φιλοξενίας” που δεν επαρκούν και στις περισσότερες περιπτώσεις επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες...

Φυλακισμένες οικογένειες στα σύνορα, σε μια γκρίζα ζώνη, σε μια κουρελιασμένη σκηνή, ελπίζοντας το αδύνατο να γίνει μπορετό...

Εικόνες μικρών παιδιών να παίζουν στις λάσπες των καταυλισμών και να παλεύουν με τη βροχή, το κρύο και τον ήλιο, χωρίς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση και στέγαση που δικαιούνται...

Στοιβαγμένοι και αυστηρά διαχωρισμένοι μη επιλέξιμοι μετανάστες να κρατούνται ξέχωρα και να μεταφέρονται με χειροπέδες σε κλούβες στα προαναχωρησιακά κέντρα...

Στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αμυγδαλέζα που ποτέ δεν έκλεισε, στην Κόρινθο που ξαναζεί μέρες δόξας φυλακίζοντας τους προς απέλαση ανεπιθύμητους μετανάστες...

Αποφάσεις κρατών που εξαντλούνται στο στόχο της ανακοπής των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών μέσω της στρατιωτικοποίησης και καταστολής ...

Νατοϊκές φρεγάτες παραταγμένες φτιάχνοντας σιδηρόφραχτο τείχος μέσα στο αιγαίο για τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζονται ως εισβολείς...

Όλα αυτά που βιώνουμε, και με μεγαλύτερη ένταση το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτουν για μία ακόμα φορά πόσο βάρβαρο και υποκριτικό είναι το σύστημα που ζούμε. Τα παραπάνω δεδομένα έχουν γράψει μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ευρώπης και φυσικά του ελληνικού κράτους που στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας συνυπογράφει απάνθρωπες, ρατσιστικές συμφωνίες, παραβιάζοντας ακόμη και τη συνθήκη της Γενεύης και στο όνομα της ασφάλειας αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή προορισμό! για τους παράτυπους -νέος όρος-. Μια Τουρκία που καταπατά καθημερινά τα δημοκρατικά δικαιώματα, που κλείνει τα άμεσα σύνορά της με την εμπόλεμη Συρία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τους Κούρδους στο εσωτερικό της και για την οποία προκύπτουν συνεχώς καταγγελίες για την υποστήριξή της στο Ισλαμικό Κράτος.

Στην τελευταία συμφωνία, στις 18 Μάρτη ανάμεσα στην ΕΕ και την ασφαλή πια Τουρκία επισφραγίζεται η στροφή προς το σκοτάδι, η θανατοπολιτική που επιβάλλεται ολοένα και

σε περισσότερους που περισσεύουν. Μια συμφωνία που έχουν καταγγείλει ακόμη και διεθνείς ΜΚΟ ως «ιστορικών διαστάσεων πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα». Συνοπτικά, με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας :

εμπεδώνεται το κλείσιμο των συνόρων. Ο βαλκανικός δρόμος που ξεκινούσε από τα παράλια της Τουρκίας, συνέχιζε στα ελληνικά νησιά, την Ειδομένη, τα συνοριακά περάσματα των Βαλκανίων για να καταλήξει κάπου στη βόρεια Ευρώπη αποτελεί ήδη παρελθόν, μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία. Ένας δρόμος που άνοιξε με τα ίδια τα κορμιά των προσφύγων και μεταναστών που κατάφεραν για λίγο να γκρεμίσουν τα σύνορα και να ονειρευτούν ένα αξιοπρεπές μέλλον. νομιμοποιούνται οι απελάσεις ακόμη και προσφύγων. Μάλιστα επιβάλλεται τιμωρία σε πρόσφυγες που θα καταγραφούν εδώ και θα επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Αυτοί θα βρεθούν στις τελευταίες θέσεις των λιστών για τη μετεγκατάσταση στην Ευρώπη απ' ευθείας από την Τουρκία. το ΝΑΤΟ από ιμπεριαλιστικός σχηματισμός και βασικός κινητήρας στη μηχανή του πολέμου που μαίνεται στις χώρες των ξεριζωμένων, μετατρέπεται σε σύμμαχο που καλείται να αναχαιτίσει τις ροές. Μάλιστα η μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ κρίνεται μη επαρκής από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε σπεύσει προηγουμένως να σχολιάσει ως θετική εξέλιξη την εμπλοκή του.

Η συμφωνία αυτή δε, δικαιολογήθηκε ως αποτέλεσμα «πιέσεων» ή «συμβατικών διεθνών υποχρεώσεων», όπως συνηθίζει να αναφωνεί η κυβέρνηση για όλα τα δυσβάσταχτα που ζούμε, αλλά μια συμφωνία - αποτέλεσμα καλής διαπραγματευτικής τακτικής- η οποία βεβαίως χειροκροτήθηκε από τους πρώην κυβερνώντες.

Οι πόλεμοι γεννούν την προσφυγιά...

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών γνωρίζουν μόνο τη γλώσσα του κέρδους και οι πολιτικές τους είναι συνυπεύθυνες για τον ξεριζωμό των προσφύγων και μεταναστών. Καταλήστεψαν τις χώρες των ξεριζωμένων, συμμετείχαν και οργάνωσαν στρατιωτικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε εμφύλιες συρράξεις, βομβαρδισμούς και ενίσχυση του ISIS .

Η ελληνική κυβέρνηση -επειδή και έτσι θα σωθούμε από την κρίση!- πουλάει «υπηρεσίες» και «γεωπολιτική σταθερότητα» στις μεγάλες δυνάμεις. Η βάση του ΝΑΤΟ παίζει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου. Ο κόλπος της Σούδας χαρακτηρίζεται ως στρατιωτικό στολίδι του ΝΑΤΟ στα συνέδρια των πολεμοχαρών με την παρουσία του έλληνα υπουργού εξωτερικών. Αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει μια επαίσχυντη συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ και της Αιγύπτου, και η βάση παρέχει διευκολύνσεις σε κράτη που έχουν επιβάλλει σύγχρονα απαρχαίντ.

Η εξωτερική πολιτική βέβαια της Ελλάδας και ο ρόλος της στον παγκόσμιο πόλεμο των υπερδυνάμεων συσκοτίζεται μεθοδικά κι αυτό προφανώς κρατά χρόνια πολλά. Ας αναρωτηθούμε τι συμβαίνει σ' αυτό το άβατο της βάσης στην περιοχή μας, πόσο εξυπηρετεί τους ισχυρούς της γης και πόσο κοντά μας φέρνει στον πόλεμο...

Αν δε σταματήσουν όλες οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, αν δεν αντισταθούμε για να σταματήσουν οι αιτίες της προσφυγιάς, οι μετακινήσεις των πληθυσμών θα συνεχίζονται και ποιος ξέρει αν μείνει τόπος για μας αν έρθουμε στη θέση των ξεριζωμένων...

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

Για εμάς, η απάντηση στις πολιτικές που οδηγούν στο θάνατο και την εξαθλίωση, βρίσκεται στους χιλιάδες αλληλέγγυους που στέκονται στο πλευρό των προσφύγων και μεταναστών, σ' αυτούς που ανοίγουν τα σπίτια τους για να τους φιλοξενήσουν, σ' αυτούς που από το υστέρημά τους δίνουν ό,τι μπορούν, σ' αυτούς που κάνουν βάρδιες στα σύνορα και στους καταυλισμούς, στις καμπάνιες έμπρακτης αλληλεγγύης. Βρίσκεται στον αγώνα να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα μας χωράει όλους, έναν κόσμο που κανένας δεν θα αναγκάζεται να ξεριζωθεί από τον τόπο του, στον αγώνα ενάντια στη λήθη, γιατί κάποτε οι παπούδες μας βρέθηκαν στη θέση των ανθρώπων αυτών και ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει η ιστορία και για μας τους ίδιους..

Στα Χανιά, εδώ και 8 μήνες, το Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών πραγματοποιεί καμπάνια έμπρακτης αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες. Την ώρα που η κοινωνία δεινοπαθεί από τις βάρβαρες πολιτικές, δεν ξεχνά την ανθρωπιά της! Είναι συγκινητική η προσφορά των συμπολιτών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε όλες τις προσπάθειες συλλογής ειδών που γίνονται στην πόλη μας. Την Τετάρτη 6 Απρίλη στείλαμε ακόμη 2 παλέτες με είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Οι προσφορές στάλθηκαν στην Αθήνα αυτή τη φορά στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τις ανάγκες των προσφύγων που είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Συνεχίζουμε την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης και έμπρακτης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Οι προσφορές συγκεντρώνονται στη Χατζημιχάλη Νταλιάνη 5,
Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-14:30 και 18:00-21:00 και Σάββατο 9:00-14:30
Τηλ επικοινωνίας : 28210-52201

ΤΡΟΦΙΜΑ: μακαρόνια, ρύζι, φακές, κονσέρβες (όχι χοιρινό), γάλατα μακράς διάρκειας, χυμούς, βρεφικές κρέμες έτοιμες σε γυάλινα βαζάκια, νερά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ: υγρό πιάτων, wettex.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: αντισηπτικά χεριών, σαπούνια ατομικά, ξυραφάκια, μωρομάντηλα, πάμπερς, σερβιέτες.

ΦΑΡΜΑΚΑ: αντιβιοτικά, παυσίπονα,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: παπούτσια (No 30+), υπνόσακους, σακίδια πλάτης, σκηνές,καπέλα

Χρειάζεται το μεγάλο τοπικό κίνημα έμπρακτης αλληλεγγύης να φωνάξει

-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

-ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

-Ασφαλής μετακίνηση των προσφύγων, όχι στους φράχτες και τις επαναπροωθήσεις.

-Ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας, χωρίς υποχρεωτική κράτηση, με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

-Στέγη, σίτιση, περίθαλψη για όλες και όλους.

-Άσυλο σε όλους τους πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, νέα διαδικασία νομιμοποίησης για τους μετανάστες.

-ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ

Την Κυριακή 10 Απρίλη συμμετέχουμε στην αντιιμπεριαλιστική, αντιπολεμική κινητοποίηση στη βάση της Σούδας. Η προσυγκέντρωση είναι στην πλατεία της αγοράς στις 12.00.