

Αντιφασιστική Δράση Ρεθύμνου για τα γεγονότα στις 28/9/2016

παραπρωτύτερα έπρεπε να του ξεμαχαιρώσει
προτού να βγεί η στο δέντρο το φίδι να σκαλώσει

Στις 28 του Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, Δημοτικό Συμβούλιο με αποφασιστικό χαρακτήρα όσον αφορά το θέμα των προσφύγων που πρόκειται να εγκατασταθούν στο νησί. Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούσε ανυπόγραφο καλέσμα για παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο με σκοπό να αποτραπεί μια θετική απόφαση της δημοτικής αρχής.

Το ξενοφοβικό κάλεσμα, μιλούσε ασυνάρτητα για έθνη, για πατρίδες, για γενοκτονία και εκδίωξη ελλήνων και κρητών από τους «ξένους». Πρωταγωνιστές στη προπαγάνδισή αλλά και στα χθεσινά επεισόδια ήταν μέλη του ΣΑΟΡ (σύλλογος αλληλοβοήθειας οφειλετών Ρεθύμνου) που έχει εξελιχθεί σε ακροδεξιό θύλακα στο Ρεθύμνο. Μετά την παταγώδη αποτυχία εδραίωσης της χρυσής αυγής σε τοπικό επίπεδο, οι ντόπιοι ναζί βρήκαν τρόπο να εισχωρήσουν ως «αγανακτισμένοι πολίτες» σε μια δομή (ΣΑΟΡ) που θα περίμενε κανείς πάνω απ' όλα να διαφυλάττει το δικαίωμα στη στέγαση ανεξαρτήτως έθνους, φύλου, χρώματος ή θρησκείας. Χαρακτηριστικά διέδιδαν αισχρά ψέματα στέλνοντας μηνύματα στα κινητά ότι τα σπίτια που παίρνουν από τους Έλληνες τα δίνουν στους πρόσφυγες.

Έτσι με μπροστάρηδες ηγετικές φυσιογνωμίες της χρυσής αυγής και με τη συνοδεία νεοναζί από άλλες πόλεις, νταβατζήδων, μπράβων και διαφορών «καπετανεων» του Ρεθύμνου και των Σφακιών, δημιουργήθηκαν επεισόδια εκτοξεύοντας απειλές, πυροσβεστήρες, καδρόνια, και σκαμπό έχοντας αντιμέτωπους αντιφασίστες κι αντιφασίστριες.

Σε μεγάλη πρωταγωνίστρια της μέρας όμως εξελίχθηκε η αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου που με υπερβάλλοντα ζήλο παρείχε κάλυψη και έμπρακτη υποστήριξη προς τους φασίστες.

Τα γεγονότα κατέληξαν με ρήψη χημικών δίπλα από το 2ο Δημοτικό, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, με αποκορύφωμα το αναίτιο φονικό κυνηγητό προς τους αντιφασίστες, μετα δακρυγόνων και ξύλου ανάμεσα σε λεωφορεία, Ι.Χ και περαστικούς με απολογισμό 4εις προσαγωγές (εκ των οποίων οι 2 έγιναν συλλήψεις) ενώ μια αντιφασίστρια την έσειραν από τα μαλλιά άντρες της ασφάλειας για περισσότερα από 30 μέτρα. Οι ευθύνες των υπευθύνων της ελας και των πολιτικών προισταμένων τους είναι ξεκάθαρες.

Γνωρίζουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες αλλά έχουμε επιλέξει από καιρό να παραμείνουμε άνθρωποι. Το προσφυγικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που διχάζει τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη αλλά και μια δοκιμασία για όλους για το πόση αξιοπρέπεια μας έχει απομείνει.

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ!
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!**

Αντιφασιστική Δράση Ρεθύμνου (αδρε)
29/09/16

Πηγή: <http://www.tokaravani.gr/index.php/anakoinoseis/item/5509-adre>