

Φωτιά στο 4ο μνημόνιο! Παρέμβαση σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη το Σάββατο 13/5

Σε λίγες μέρες πρόκειται να ψηφιστούν μέτρα που για έναν νέο άνθρωπο στην Ελλάδα του 2017 μπορούν να σημαίνουν μόνο ένα πράγμα: «δεν ενδιαφερόμαστε αν ζεις ή πεθαίνεις».

Για άλλη μια φορά πέφτουν υπογραφές πάνω σε μέτρα σαν να μην υπάρχουν 23,5% άνεργοι σε αυτή τη χώρα, σαν να μην υπάρχουν 50%+ νέοι άνεργοι και άνεργες, σαν να μην υπάρχει παρα πολύς κόσμος που αμείβεται με 200 έως 400 ευρώ το μήνα, σαν να είναι πολυτέλεια το να ζει κάποιος με 500 και 600 ευρώ (για αυτο τον φορολογούμε κιόλας!), σαν να μην υπάρχει αυτή η πραγματικότητα.

Πολύ περισσότερο, υπάρχει η υποκρισία ότι το 4ο φαρδύ πλατύ Μνημόνιο και τα μέτρα που θα υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι αυτά που θα μας βγάλουν από αυτήν την κατάσταση, όταν ένα πράγμα γίνεται όλο και πιο σαφές: μέρα με τη μέρα όσο δεν ανατρέπεται αυτός ο δρόμος των ταπεινωτικών μέτρων, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δανειστές εθίζονται όλο και περισσότερο στην υπογραφή νέων και χειρότερων.

Η νέα συμφωνία προσπαθεί απροκάλυπτα να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα για την ικανοποίηση των δανειστών από αυτούς που ήδη δεν ξέρουν αν μπορούν να βγάλουν το μήνα.

[Από τη σημερινή παρέμβαση στην πλατεία Συντάγματος και Ερμού]

Η φτώχεια φορολογείται!

Ναι! Η κυβέρνηση αποφάσισε να φορολογήσει ακόμα και όσους και όσες από εμάς έχουμε ένα εισόδημα που δεν μπορεί καν να μας συντηρήσει μέσα στο μήνα βγάζοντας τα έξοδα ενοικίου, ρεύματος, νερού και λοιπών εξόδων, δηλαδή τα βασικά. Με τη μείωση του αφορολόγητου από 8636 σε 5681 ευρώ συμβαίνει το εξής: Μισθωτός των 490 ευρώ το μήνα θα πληρώνει 60 ευρώ το χρόνο. Λίγα; Καθόλου λίγα άμα ζεις με 490 ευρώ το μήνα! Στα εισοδήματα κοντά στα 570 ευρώ και πάνω κόβεται ξεκάθαρα ένας ολόκληρος μισθός το χρόνο! Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: βρείτε τρόπο να ζήσετε, πάντως με τα λεφτά που θα σας μένουν από την δουλειά αυτό δεν γίνεται!

Κόβουν και τις συντάξεις. Εμένα τι με νοιάζει;

Είναι γνωστό σε όλους/ες ότι ειδικά με τα δεδομένα των τελευταίων ετών, το εισόδημα των γονιών και συγκεκριμένα οι συντάξεις των παππούδων είναι τεράστια ανάσα για την οικογένεια και έχει βοηθήσει κατά καιρούς πολλούς και πολλές από εμάς. Και πως αλλιώς; Όταν από τη δουλειά σου σου μένει ένα χαρτζιλίκι που δεν φτάνει ούτε για μισό μήνα, η βοήθεια από την οικογένεια είναι το μοναδικό που εξασφαλίζει σε πολλούς/ες από εμάς τα στοιχειώδη. Για αυτό μερίμνησε η κυβέρνησή μας λοιπόν με την απίθανη συμφωνία της με τους δανειστές και είπε «ας κόψουμε ρε παιδιά κάτι και από κει, δεν χάλασε ο κόσμος», και

προχώρησε σε περικοπές έως 18% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

[φωτογραφίες από την παρέμβαση σήμερα στο κέντρο της Πάτρας]

Είναι λοιπόν σαφές: έτσι δεν ζεις, απλά επιβιώνεις...

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να υπάρχει καθημερινότητα με αξιοπρέπεια, με κάλυψη βασικών αναγκών, με δυνατότητα για διασκέδαση, με τα στοιχειώδη που χρειαζόμαστε, προκειμένου να ζούμε χωρίς μια μόνιμη ανασφάλεια, ένα μόνιμο άγχος, μία μόνιμη ματαίωση των όσων θα θέλαμε για τη ζωή μας.

Για αυτό μην τους κοιτάς άλλο, μην καθήσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Απέναντι στα μέτρα που φέρνει τώρα η κυβέρνηση και οι δανειστές, χρειάζεται να δείξουμε ότι δεν παραμυθιαζόμαστε. Μίλα με τον συνάδελφό σου, τον φίλο σου, τους γνωστούς σου για τα νέα μέτρα. Προσπάθησε να απεργήσεις στις 17 Μάη. Γνωστοποίησε τις κινητοποιήσεις σε φίλους και γνωστούς. Θα αντισταθούμε!

Κανείς δεν ζει με 400 ευρώ.

Κανείς δεν ζει με μνημόνια μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Φωτιά στη νέα συμφωνία. Αντίσταση τώρα!

Όλοι και όλες στους δρόμους με τους συναδέλφους και τους φίλους μας

στην απεργία της 17 Μάη

[φωτογραφίες από την σημερινή παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη]

[ολόκληρη η ανακοίνωση] Πηγή: <http://g400.gr/fotia-sto-4o-mnimonio-paremvasi-se-athina-patra-thessalon...>