

# Ο τυχαίος θάνατος ενός κρατουμένου

Αναδημοσίευση από: [prono.gr](http://prono.gr)

Είναι ένα μονόπρακτο της κυριαρχίας που επαναλαμβάνεται σε συνθήκες εγκλεισμού, απαξίωσης και καταστολής της ανθρώπινης ζωής. Για το κράτος η ζωή ενός κρατούμενου, οι συνθήκες εγκλεισμού μιας φυλακισμένης μητέρας, ενός φτωχοδιάβολου λίγο μετράνε, σχεδόν καθόλου. Το κεφάλαιο ελάχιστα έχει να κερδίσει από αυτές τις ζωές. Οι απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού στον ελλαδικό χώρο, από την έλλειψη μιας στοιχειώδους αξιοπρέπειας στην καθημερινότητα στην ήδη στέρηση της ελευθερίας μέχρι την στέρηση αδειών, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι όμως μια κατάσταση πολεμική εναντίον πολλών και ταυτόχρονα δομημένη έτσι ώστε ελάχιστα να μπορεί να απασχολήσει ή να επηρεάσει το κοινωνικό σύνολο, ας πούμε των μη έγκλειστων. Η τακτική της κυριαρχίας να επελαύνει στις ζωές μας μέσω πολλών ανοιχτών μετώπων έχει ήδη κερδίσει την απάθεια μεταξύ των βαλλόμενων, των καταπιεζόμενων ή των ηττημένων. Και αυτό της δίνει τις προοπτικές αναδίπλωσης, αναβάθμισης και περαιτέρω συνέχισης της “εύρυθμης” λειτουργίας της.

Χτες ακόμη ένας κρατούμενος πέθανε έγκλειστος, λίγες μέρες πριν την αποφυλάκισή του, καθώς η ιατροφαρμακευτική “μέριμνα” αδιαφόρησε για τα προβλήματα υγείας του.

Ο τυχαίος θάνατος ενός κρατουμένου. Ένας γιατρός έτυχε να βρίσκεται σε άδεια, τα φάρμακα τυχαία δεν μπορούσαν να του παρασχεθούν, αλλά η μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν άμεση μόλις ο τυχαίος θάνατός του ήρθε να προστεθεί στη λίστα και να προκαλέσει μια μικρή γραφειοκρατική αναστάτωση για την κρατική δομή που ασχολείται με τέτοια τυχαία και καθημερινά ζητήματα.

Για μας όμως δεν ήταν ένας τυχαίος θάνατος αλλά μια ακόμη δολοφονία του κράτους.

“Σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτέμβρη στη πτέρυγα Αβ των φυλακών Χανίων ακόμη ένας συγκρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή πίσω από τα σήδερα και το τσιμέντο. Οι φυλακές παραμένουν τόποι βασανισμού και όσοι τυχαίνει να βρισκόμαστε μέσα να αντιμετωπίζομαστε ως άνθρωποι β κατηγορίας. Η στέρηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οδήγησε τον συγκρατούμενό μας στο θάνατο αφού η υπηρεσία δεν του παρείχε ούτε λίγο οξυγόνο τις τελευταίες στιγμές που ο ίδιος επανηλημένα τους ζήτησε. Η απάντηση ήταν ότι ο γιατρος είναι σε άδεια. Το προηγούμενο διάστημα ζητούσε τα φάρμακα για την καρδιά του και ούτε αυτά του παρείχαν. Επανηλημένα προειδοποίησε την υπηρεσία ότι δεν ένοιωθε καλά. Ο ίδιος αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του και ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, το οποίο απέχει μόλις 15 λεπτά από τη φυλακή, αλλά τον πήγαν μόνο όταν πλέον ήταν νεκρός. Ο συνάνθρωπος αυτός είχε ποινή 8 μηνών και στις 15 Σεπτέμβρη θα υπέγραφε για να αποφυλακιστεί. Οι υπεύθυνοι χαρτογιακάδες του υπουργείου δικαιοσύνης έχουν βάψει ακόμη μια φορά τα χέρια τους με αίμα. Τρεις πτέρυγες της φυλακής των Χανίων παρέτειναν το βραδυνό κλείσιμο ως τις εννιά σαν πρώτη αντίδραση για σήμερα.” (indymedia)

Πηγή: <http://www.provo.gr/o-tyxaios-thanatos-enos-kratoumenoy/>